





Een goed begin van de vakantie
Een lekker bakje koffie met heerlijke appeltaart



Eerst een broodje en drinken dan zijn wij klaar om de dieren te gaan bekijken.





Ook de rododendrons waren volop in de bloei.



Na een vermoeiende dag in de dierentuin smaakt een wiener snitzel heerlijk.



Vandaag ons maar verwend met een boterham met aardbeien.



Cor aan de wandel met Will door het mooie bos daarna picknicken op ons terras bij het huisje.



Wim genietend van zijn vakantie



Genietend van een alcoholvrij biertje een boekje over voetbal en zijn drumstokjes Pelle in zijn element.





Muziek luisteren ijsjes eten en ook genieten van de vogels in en om het huisje.



De kinderboerderij in Bergeijk met konijntjes van 10 dagen oud.





Het animatieteam van de Kempervennen gaf een wervelende show weg met muziek uit de jaren 60 en musicals waar wij ontzettend van hebben genoten.



Met natuurlijk een hapje en drankje erbij.



**Het was een leuke vakantie we hebben mooi weer gehad
maar het is ook weer
Fijn om naar huis te gaan. Dank aan jullie voor de
gezellige week. Groeten van Will, Rob en Babs.**